

## 1. JOY

Vreugde!

Terwijl wij 's nachts bij de schapen de wacht hielden,  
Bracht een schitterende engel ons een blijde boodschap.  
Hoe groot onze vreugde! Groot onze vreugde!  
Vreugde! Geprezen zij de Heer in de hoogste heem'len!

Dit geschenk van God zullen we goed koesteren,  
Zodat vreugde altijd onze harten zal vullen.  
Hoe groot onze vreugde! Groot onze vreugde!  
Vreugde!. Geprezen zij de Heer in de hoogste heem'len!

We hoorden het lief'lijk gezang van Hemelse Engelen over de vlakte.  
En in antwoord op hun melodie klonk een echo vanuit de bergen.  
Ere zij God in de Hoge!

Kom naar Bethlehem, en zie Hem over wiens geboorte de engelen zingen;  
Kom, aanbid Hem knielend,  
Christus de Heer, de pasgeboren koning.  
Ere zij God in de Hoge!

Op die eerste Kerstdag vertelde de engel aan arme herders,  
die in de velden de wacht hielden over hun schapen terwijl het een erg koude  
winternacht was;  
Kertsmis!  
De koning van Israël is geboren!

O, kom naar in hart, Heer Jezus,  
Er is plaats in mijn hart voor U!  
Er is plaats, in mijn hart, voor U!

## **2. A Midwinter Noel (Een winterse Kerst)**

We zingen over Kerstmis, Noel zingen we hier.

Luister naar onze lof aan het dierbare Kind.

Beloofde allerheiligste, Kind van de maagdelijke geboorte

Komt zo zachtmoedig en nederig, weergaloos in Zijn waarde.

Herders staren in verwondering geschrokken door de aanblik.

Engelachtige lof als de donder weergalmt in de nacht.

Het zachte zingen van de moeder, rust en stilte hier.

Het vlees geworden Woord onthuld, God Zelf is dichtbij.

Allelu! Zing nu allelu!

Zing nu allelu! Christus is geboren.

Koningen zullen Hem zoeken en geliefde geschenken brengen,

Zich voor Hem buigen, Klein Kind, Koning der koningen.

Erfgenaam van de hemelse rijkdom, Legt Hij Zijn heerlijkheid neer.

In afwachting van de troon, uiteindelijk de kroon!

Zing nu Allelu! Zing nu allelu!

Zing nu allelu! Christus is geboren.

Zingen we over Kerstmis, Noel zingen we hier.

Luister naar onze lof aan het dierbare Kind.

Amen.

### 3. King and Lord (Koning en Heer)

Op een dag, in een klein dorp genaamd Bethlehem  
lag er een kind. En de lucht was helder met een heilig licht  
dat scheen over de plaats waar Jezus lag.

Alleluia, o hoe zongen de engelen  
alleluia, hoe klonk dat!

en de lucht was helder met een heilig licht  
Het was de verjaardag van een koning

O, kom naar de plaats waar het Heilige Kind is neergelegd  
O kom laat ons de pasgeboren koning bekijken.

Want Hij is onze God, en zeer te prijzen  
Kom laten wij aanbidden de Koning.

Kom laten wij de Koning aanbidden!

Jezus de verlosser is geboren.

Want de HEERE zal over de gehele aarde regeren.

Kom laten wij aanbidden de Koning

Jezus de verlosser is geboren

Want de Heer is groot en zeer te prijzen

op de ganse aarde laten wij de Koning aanbidden

Groot is de Heer en waardig de glorie

Groot is de Heer en onze lofprijs waard.

Groot is de Heer, verhef nu je stem,  
verhef nu je stem!

Groot is de Heer

Groot is de Heer

Groot bent U Heer en waardig de glorie

Groot bent U Heer en onze lofprijs waard.

Groot bent U Heer, 'k verhef nu mijn stem

'k verhef nu mijn stem. Groot bent U Heer,

Groot bent U Heer!

## 5. Advent Blessing (Advent Zegen)

Kom in de wereld met zegen,  
kom en vervul de profetie.  
Kom, Emmanuël, zoals beloofd,  
en maak Uw volk vrij.

Kom in de wereld met zegen,  
Licht van genade, licht van genade.  
Schijn op onze wereld van chaos, verwarm ons hart met liefdevolle omarming.  
Kom Heer Jezus, Eer aan U, halleluja!

Kom in de wereld met zegen. Wij loven, bidden zonder reden.  
Kom verlosser, wij verwachten U, Zoon van God en de Vredevorst.  
Kom Heer Jezus, Eer aan U, halleluja!

## 7. Infant Holy (Heilig Kind)

Heilig Kind, Nederig Kind want een veestal  
is zijn bed.  
Ossen loeien, niet wetend dat  
Christus het Kind Heer is over alles.  
Snelle vleugels, de engelen zingen,  
Kerstgerinkel, tijd aangekondigd.  
Christus het Kind Heer is over alles.

Stille Nacht, heilige nacht  
Alles is rustig, alles is helder.  
ginds rond de maagd moeder en kind;  
Heilige zuigeling zo teder en zacht,  
Slaap in hemelse vrede vrede

## **8. Child in the manger (Kind in de kribbe)**

Kind in de kribbe, zuigeling van Maria  
Buitenstaander en vreemdeling, Heer van allen.  
Heilig Kind van de hoogste hemel,  
Op Hem zal onze zonden zal vallen.  
Halleluja! Halleluja!  
Halleluja! Christus de Heer.  
Heilig Kind van de hoogste hemel.  
Alleluia, Christus de Heer.

Profeten voorspelde Hem, Kind van Wonderen,  
de engelen hebben boven Zijn lof bezongen.  
Hoor hoe ze de aarde vullen met muziek,  
God is gekomen in vrede en liefde.  
Halleluja! Halleluja!  
Halleluja! Christus de Heer  
Hoor hoe ze de aarde vullen met muziek,  
Alleluia, Christus de Heer.

## **10. Angels we have heard on high (Engelen hoorden wij in de hoge)**

Wij hoorden Engelen in de hoge,  
zingend over de vlaktes  
En de bergen beantwoorden hun melodie  
met een echo.  
Geprezen zij God!  
Herders, waarom dit gejubel?  
Waarom blijven jullie de melodie aanhouden?  
Wat is het goede nieuws, dat jullie inspireert?  
Ere zij God in de Hoge!

Kom naar Bethlehem en bekijk  
Hem over wiens geboorte ze zingen.  
Kom laat ons aanbidden op onze knieën; Christus de pasgeboren koning.  
Ere zij God in de Hoge!

## 11. Hark the Herald (Hoor de engelen)

De zon ging onder als elke andere dag.  
Maar van niets wetend versliep de wereld zich.  
Het was een stille nacht voor velen,  
sommigen hadden wat gehoord, maar 't kon ze niets schelen,  
Maar voor hen die de wacht hielden,  
was het lawaai overdonderend!  
Hoor de aankondigende engelen zingen:  
"Glorie, glorie aan de pasgeboren Koning!"  
Hoor de aankondigende engelen zingen:  
"Glorie aan de pasgeboren Koning!  
Glorie aan de pasgeboren Koning! "

De melodie werd gedragen door de wind:  
"Geen reden voor vrees, vrede en gunst aan de mensen!"  
Het weerklonk uit de bergen  
en vulde de vallei;  
een Goed Nieuws-feest waarvan de hele wereld moet weten.

Engelen zingen: "Glorie, glorie aan de Koning! Glorie, glorie!"  
Verspreid de vreugde over het land,  
Christus is geboren in Bethlehem.  
Engelen zingen: "Glorie, glorie aan de Koning! Glorie, glorie!"  
Kom en prijs en aanbid;  
Hij zal heersen tot in eeuwigheid!

Hoor de aankondigende engelen zingen:  
"Glorie, glorie aan de pasgeboren Koning!"  
Hoor de aankondigende engelen zingen:  
"Glorie aan de pasgeboren Koning!  
Glorie aan de pasgeboren Koning! "

## 12. Adoration (Aanbidding)

Heer, vol eerbied en ontzag zijn we gekomen,  
Koning van de hele schepping.

Nu voor Uw enige Zoon,  
buigen wij in aanbidding.

Prins van vrede, Emmanuël,  
Redder in een kribbe.

U kwam om bij ons te wonen,  
U bent voor ons geen vreemde meer.

Prins van vrede, Emmanuël,  
Redder in een kribbe.

U kwam om bij ons te wonen,  
U bent voor ons geen vreemde meer.

## 14. Mary did you know (Maria, wist je dat)

Maria, wist je dat jouw baby  
Eens over het water zou lopen?  
Maria, wist je dat jouw baby  
Onze zonen en dochters zou redden?  
Wist je dat jouw baby  
gekomen is om jou een nieuw mens te maken?  
Dit kind dat je ter wereld hebt gebracht,  
Zal al snel jou bevrijden!

Maria, wist je dat jouw baby  
Zicht zal zicht geven aan de blinde?  
Maria, wist je dat jouw baby  
Een storm zou kalmeren met zijn hand?  
Wist je dat jouw baby  
Heeft gelopen waar engelen liepen  
En als je je kleine baby kust,  
Je het gezicht van God hebt gekust?  
Maria wist je dat?

De blinden zullen zien, de doven horen,  
De doden zullen weer leven,  
De lamme zal springen, de stomme zal spreken  
lovende het Lam?

Maria, wist je dat jouw baby  
De Heer is van de hele schepping?  
Maria, wist je dat jouw baby  
Eens de volken zal regeren?  
Wist je dat jouw baby  
's Hemels perfecte Lam was?  
Dit slapende kindje wat je vasthoud  
Is de grote IK BEN!



## 16. Heaven rejoices (De Hemel verheugt zich)

In een nederige kribbe, in een stille nacht,  
kwam dit Kind van de hemel, eeuwig licht!  
Engelen verkondigen goed nieuws, Ere zij God in de hoogste!  
De Hemel verheugt zich, verkondigt dat de Verlosser is gekomen.  
Wonder der wonderen, gezonden door de vader boven.  
Glorie en eer, de hoogste lof;  
De Hemel verheugt zich, de hemel verheugt zich vandaag!

Herders en de wijzen aanbidden bij de voeten,  
van deze Messias van hoop, vreugde en vrede.  
Wij sluiten ons aan bij de hemelse menigte, "Ere zij God in de hoogste!"  
De Hemel verheugt zich, verkondigt dat de Verlosser is gekomen.  
Wonder der wonderen, gezonden door de vader boven.  
Glorie en eer, de hoogste lof;  
De Hemel verheugt zich, de hemel verheugt zich vandaag!